

# 'T TOONTJE

HALFJAARLIJKSE UITLAATKLEP  
VAN DE KONINKLIJKE FANFARE  
DE TOONKUNST BERG



VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : JEF RAHIER, LOVERDAL 2 - 1910 BERG

**BESTUUR**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Voorzitter     | Jef Rahier           |
| Secretaris     | Hugo Van Laerhoven   |
| Secretaris     | Jürgen Van Laerhoven |
| Penningmeester | Chris Gielens        |
| Penningmeester | Geert Smets          |
| Bibliothecaris | Stijn Rahier         |
| Bibliothecaris | Nele Kennes          |
| Commissaris    | Vera Van Den Eynden  |
| Commissaris    | Eddy Rijdams         |
| Commissaris    | Gilbert Gellaerts    |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b><u>Dirigent</u></b>      | Jan Devos          |
| <b><u>Onderdirigent</u></b> | Staf Vanhoegaerden |

**Erevoorzitters** Simone Gielens-Van den Balck  
Georgette Fafchamps-De Becker  
Jozef Vertongen

**Ereleden** Dirk Quisthoudt  
Esther Ghijselings - Van  
Cauwenberghe  
Jean-Luc Vandermosten  
Julien Blockmans (Afrif 10)

**Erebestuurslid** Achiel Verbist

Woordje van de Voorzitter Blz. 1

Activiteitenkalender Blz. 2

**Activiteitenverslagen**

- Lenteconcert Blz. 3

- Dorpsfeest Blz. 4

Hoge Noo(t)d Blz. 7

Kwistet Blz. 8

Lijkrede 1ste Voorzitter Blz. 9

**Eindredactie :**  
Chris Gielens  
Katleen Ceulemans

**Redactieadres :**  
't Toontje  
Kerkwegel 12 - 1910 Berg  
☎ 016 - 65 04 35

*Hierbij danken wij  
u en uw familie  
voor uw steun  
bij al onze activiteiten*



---

**WOORDJE VAN DE VOORZITTER**

---

Beste muzikanten, bestuursleden, helpers achter de schermen, in de zaal en achter de toog,

Wel bedankt ! Mede door jullie werd dit verjaardagsjaar een onvergetelijk feestjaar !

Immers, zonder de vele gratis meehelpende handen, zonder het gemeentebestuur, de muziekschool en de sponsors van de plaatselijke handelaars zouden we deze muziekformatie nooit kunnen uitbouwen tot het niveau waar we nu staan.

Volgens de informele gangbare dorpsberichten heeft onze "Fanfare-gemeenschap" dit lopende verjaardagsjaar reeds gezorgd voor een aantal fantastische muzikale evenementen en heeft iedereen die aanwezig was hiervan met hart en ziel kunnen genieten !

135 jaar muzikaal leven in een dorpsgemeenschap, rond de kerktoren en de bijhorende oorden van vriendschappelijk "samen een pint drinken en levenslustig over de vroegere, hedendaagse en toekomstige dorpscultuur filosoferen" blijft toch een drijfveer om met de fanfare hier dagelijks verder aan mee te werken.

Wij ijveren ervoor dat de goede samenwerking met onze plaatselijke muziekschool, een wisselwerking van ideeën en uitbreiding van het amateursgerichte blijvend muziekspelen kan ondersteunen.

Wij danken de muziekschool, omdat het bestuur en de leerkrachten doorgeven dat wij ook houten blazers zoals hobo, dwarsfluit, klarinet - dus typische "harmonie-orkest" instrumenten - in onze bezetting opnemen. Deze klankkleur "verrijkende fanfare-bezetting" laat ons immers toe om een orkest uit te bouwen waar we in de toekomst nog meer oorstrelende muziekwerken mee kunnen uitvoeren.

Bedankt ook aan de nieuwe bestuursleden die onze vraag naar verjonging, inbreng en uitbreiding aangenomen hebben. Nele, Geert, Jürgen, Stijn : fijn dat jullie spontaan deze uitdaging aangenomen hebben.

Ook hebben we een nieuwe vaandrig : "Filip Kennes". Hij zal in de toekomst de "Toonkunstvlag" voor onze fanfare met fierheid dragen. Welkom Filip in de Toonkunst-fanfare familie.

135 jaar worden mag dus wel oud lijken, maar met het jonge orkest en onze verjongde bestuursbezetting is onze toekomst verzekerd.

Om het met de filosofische woorden van ons nieuw bestuurslid Geert Smets te zeggen : "Een spetterende fanfare houdt je jong van hart, kom erbij !"

Verjaardagsgroeten,  
Jef Rahier

---

**ACTIVITEITENKALENDER**

---

Overzicht van de activiteiten van de K.F. "De Toonkunst"



**Weeral voorbij :**

|          |   |
|----------|---|
| 16-04-05 | Lenteconcert  |
| 07-05-05 | Slotconcert Muziekkamp - Lemmensinstituut Leuven om 16u00 |
| 26-06-05 | Aperitiefconcert - 24 uren van Berg (KWB) om 11u00        |
| 03-09-05 | Dorpsfeest  |

**Wij zien uit naar :**

|          |  |
|----------|--|
| 15-10-05 | Berg in Concert - Verjaardagsconcert                             |
| 22-10-05 | Optreden in Nieuwpoort - "Uitblazen aan Zee"                     |
| 26-11-05 | "Kwistet" - Quiz Jeugdfanfare                                    |
| 25-12-05 | Eucharistieviering ter nagedachtenis van overleden fanfare-leden |
| 15-01-06 | Mossel-feest   |
| 11-03-06 | Teerfeest  |

Hugo Van Laerhoven

**OVERLIJDEN**

Op 21 juli 2005 overleed Jos Vantiegheem. Jos was lid van de fanfare sinds 1961. Onze innige deelneming aan de familie.

Het Bestuur



---

## ACTIVITEITENVERSLAGEN

---

### LENTECONCERT

zaterdag 16 april 2005

Na de opbouw van het podium en de generale repetitie op vrijdag werd zaterdag de laatste hand gelegd aan de versiering van de zaal. Tafels werden gedekt en de verlichting en geluidsinstallatie werden aangebracht en uitgetest.

Om 20.00 uur werd ons lenteconcert ingezet met een optreden van het instaporkest van onze eigen K.F. De Toonkunst onder de kundige leiding van hun dirigent Stijn Rahier. Zij brachten de volgende nummers :

- Quick Time
- England
- Sunny Samba
- Farmhouse Rock

Hun optreden laat ons toe om vol vertrouwen te zijn over de verdere muzikale toekomst van onze fanfare.

Na de aanpassing van het podium namen ons 50 "grote" muzikanten plaats achter hun pupiter. Zij vergastten ons op het volgende programma :

- Eye of the Tiger
- All I ask of you
- Orpheus in de onderwereld: ouverture
- Tara Theme
- Cervo a primavera
- Take my Breath away
- The Mask of Zorro
- Vlaanderen mijn land
- Instant Concert

Zoals u ziet was het een mengeling van licht klassiek, populaire meezingers en sfeervolle filmmuziek, dit alles gebracht onder de begeesterende leiding van onze dirigent Jan Devos. Het geweldig applaus bewees dat het weeral een geslaagde concertavond was.



Om de avond af te sluiten had ons bestuur eens voor een andere aanpak gekozen.

In plaats van een andere fanfare uit te nodigen werd er geopteerd voor het ludieke ensemble "Op 't goevallend oeit" uit het naburige Houtem.



Dat hun optreden in de smaak viel, bleek uit het meezingen en ook dansen (hé Johny en Gisela) van de meeste aanwezigen.

Het bestuur houdt er dan ook aan iedereen, die aan ons lenteconcert meewerkte, dirigent, muzikanten en alle helpers in de zaal, te bedanken voor hun bereidwillige inzet.

Verder danken wij ook alle aanwezige muzikliefhebbers en sympathisanten voor hun talrijke opkomst.

Hopelijk tot een volgende activiteit.

Hugo Van Laerhoven

## DORPSFEEST

zaterdag 3 september 2005

Dit jaar bestaat onze fanfare 135 jaar. Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Nee nee, een verjaardag zoals deze moet gevierd worden, en liefst niet alleen. Het hele dorp moet meevieren. Daarom dachten we aan een groot dorpsfeest. We dachten het trouwens niet alleen, we deden het gewoon.

Vrijdag 2 september

In de late namiddag verzamelden alle beschikbare helpers op het dorpsplein van Berg. Tegen morgen zou het plein omgetoverd moeten worden tot een feestlocatie, en daar kan je maar beter op tijd aan beginnen.

De eerste grote opdracht voor deze dag was het opzetten van de twee grootste tenten. Buiten verwachting ging het opzetten behoorlijk snel. Met de juiste man op de juiste plaats kon het natuurlijk niet mislopen. Tweede opdracht was het opstellen van het podium. Dit zou ook niet mogen mislopen, maar bleek achteraf iets minder gemakkelijk dan gedacht. 't Ging anders wel zeer snel. In een mum van tijd, stond er een podium. Allemaal losse practicables, netjes tegen elkaar geschoven. Maar mooi tegen elkaar zetten was natuurlijk niet voldoende. Naar het schijnt, moesten de afzonderlijke delen ook nog aan elkaar vastgemaakt worden. En ja, we konden weer van voor af aan beginnen. Alle panelen omdraaien, en vastmaken, zodat een stevig vastgeankerd podium verkregen werd.



Derde en belangrijkste opdracht van die namiddag. Allemaal gezamenlijk op de knieën, voor een gebedje tot de weergoden. Regen zou de feeststemming behoorlijk drukken, en dat konden we niet gebruiken.

Na een aantal actieve uurtjes zat het werk van die dag erop. Iedereen kon rustig naar huis om van een goede nachtrust te genieten, want morgen zou het vroeg dag zijn.

Zaterdag 3 september

Om 7.00 uur in de ochtend stond iedereen weer paraat. Behalve de zon. Die had het blijkbaar nog moeilijker dan wijzelf met wakker te worden. Het was enorm mistig en koud, maar Frank en Sabine beloofden verbetering in de loop van de dag. Om de slaap te verdrijven kregen we een sterke kop koffie en verse koffiekoeken voorgeschoteld. Zo konden we de dag met een overvloed aan energie beginnen.

Met twee grote tenten konden wij niet tevreden zijn, er zouden er nog meer moeten volgen. Betty en Nele, hadden voor de toevoer aan tenten gezorgd, nu zouden wij nog moeten zorgen dat ze opgezet werden.

Betty had ons reeds gerustgesteld. De tenten die zij had meegebracht waren helemaal niet moeilijk op te zetten. Gewoon opentrekken en vastklikken ! En inderdaad, het bleek een schitterend systeem te zijn. Zo konden we wel een hele dag tenten recht zetten. Ongelukkig genoeg was de voorraad gemakkelijke tenten beperkt, zodat we toch nog onze toevlucht moesten zoeken tot puzzelen. Enfin, het is ons toch gelukt om zonder architect de laatste tent op zijn plaats te krijgen.



De volksspelen werden buiten gehaald, de toog werd onder de toegewezen tent gezet, tafels en stoelen werden aangesleurd... Het duurde niet lang, of het plein zag er zelfs zonder bijbehorend volk al gezellig uit.

De muzikanten werden verwacht rond 10.30 uur om ervoor te zorgen dat het hele dorp wist dat vandaag een speciale dag was. Tegen 11.00 uur stonden we opgesteld om een

lange mars door het dorp te maken. Bedoeling van deze optocht was, heel Berg wakker te krijgen. Het was misschien al een beetje laat, want veel mensen stonden buiten naar de voorbijmarcherende muzikanten te kijken. Gelukkig maar, want anders had onze belleman wreed hard moeten roepen.



Rond 14.00 uur was het tijd om het officiële startschot voor het feest te geven. De trompetters van de fanfare hadden hiervoor de eer en het genoegen om tot in de klokkentoren van de kerk te klimmen. Alhoewel, het genoegen? Zo plezant was het nu ook weer niet. Hier en daar een vermolmde trede en overal duivenstr\*, maakten het een iets minder aangename beklimming. En dan viel het omhoog gaan nog mee, de afdaling was veel angstwekkender. Enfin, 't was toch weer een ervaring om nooit meer te vergeten.

Toen we uit de kerk kwamen, begonnen de eerste mensen reeds richting dorpsplein te komen. Het werd een gestaag groeiende massa van feestvierders.



De volksspelen bleken zeer veel succes te hebben, zowel bij jong als oud. Of zou de grabbelton aan het einde van het parcours hier iets mee te maken gehad hebben, misschien?

Ondertussen mochten de tappers van dienst de eerste schuimende pint tappen. Daarna heeft de tapkraan niet meer stilgestaan, tot de schuimende pinten een klein beetje te schuimend werden. Klein probleempje?? Blijkbaar moet de koeling van een tapkraan ook nog iets bevatten om mee te koelen. Dankzij onze koeltechniker van dienst was dit snel opgelost, en konden we weer vrolijk verder tappen.



Naarmate de avond dichterbij kwam begon het plein behoorlijk vol te lopen. De Clowns hadden hun handen vol, en de grime-artisten zorgden voor schitterend geschminkte gezichten.

Vanaf 20.00 uur zouden de optredens beginnen.



Eerst was het de beurt aan Project Z. Door het afwisselende programma, zat de ambiance er direct in, en werden de eerste schuchtere danspassen gewaagd. Ondertussen waren enkele bestuursleden druk in de weer om tafels en stoelen langs alle kanten bij te halen.

De DJ van dienst, Johan Raes, en the Playbirds lieten de ambiance niet meer schieten en zorgden ervoor dat er feest gevierd werd tot in de late uurtjes.

Ik denk dat we hier zeker mogen spreken van een schitterend feest dat voor herhaling vatbaar is.

Bedankt iedereen, om van deze dag een succes te maken !

Jürgen Van Laerhoven



## HOGE NOO(T)D

Ik hoef jullie niet te zeggen dat het organiseren van activiteiten veel werk met zich meebrengt. Helpende handen van muzikanten en sympathisanten tijdens de voorbereiding en bij het afbreken en opruimen zijn altijd welkom.

Onze oproep van vandaag gaat naar de niet-spielende leden en naar de ouders van onze leerlingen. We zijn op zoek naar helpers en meer in het bijzonder naar opdieners tijdens de concerten.

Wie zich geroepen voelt of wie gewoon onze fanfare hiermee uit de nood wil helpen, kan altijd zijn medewerking melden aan één van de bestuursleden.

Met onze oprechte dank bij voorbaat !



Het Bestuur

### Programma Muziekschool "De Toonkunst"

Gemeenteschool - Bergstraat

Iedere woensdag tijdens het schooljaar :

Notenleer + houtblazers vanaf 13u30

Koperblazers vanaf 18u00

Iedere zaterdag tijdens het schooljaar :

Notenleer + koperblazers vanaf 10u00

#### Inlichtingen :

Stijn Rahier ☎ 02/306.87.49

Hugo Van Laerhoven ☎ 016/65.67.46

Staf Van Hoegaerden ☎ 016/65.66.37



**Jeugdfanfare De Toonkunst uit Berg  
presenteert...**



**hun allereerste Quiz ter ere van het 135-jarig bestaan van  
“De concertband van de Koninklijke Fanfare De Toonkunst”**

- Wanneer?** Zaterdag 26 november 2005  
Deuren: 19u30 Aanvang quiz: 20u STIPT
- Waar?** De Vredezaal - Bergstraat 67 - 1910 Berg (Kampenhout)
- Voor wie?** Jong en oud; groepen van max. 4 personen
- Prijs?** 12 euro per groep
- Inschrijven?** Je kan telefonisch inschrijven bij Kaat Nlcaise 0474/42.84.18  
of mailen naar [jeugdfanfare@hotmail.com](mailto:jeugdfanfare@hotmail.com)

!!! Je inschrijving is pas definitief wanneer je het inschrijvingsgeld gestort hebt op volgend rekeningnummer 860-0133248-49 met vermelding van je groepsnaam

Aantal inschrijvingen is beperkt! Tot dan!

-----Er is een mooie prijs voor iedere deelnemer-----



---

## LIJKREDE 1<sup>STE</sup> VOORZITTER

---

Uit "De Gazet van Campenhout" – zondag 16 februari 1913

Ons aangeleverd door Burgemeester Jean Meeus – waarvoor onze dank !

Gemeente BERGH

Sterfgeval. – Verleden Vrijdag overleed alhier de Heer Felix Goossens in den ouderdom van omtrent 64 jaren.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, had Maandag daarop volgende plaats. Gansch de gemeente en het omliggende had hem eene laatste hulde van achting en liefde willen bewijzen. 't Was waarlijk treffend den langen stoet te beschouwen, die van het sterfhuis de stoffelijke overblijfsels naar de kerk vergezelde.

De koninklijke fanfaren "De Toonkunst" waarvan de betreurde overledene een medestichter was, vergezelde het lijk onder het spelen van aandoenlijke treurmarschen naar zijne laatste rustplaats.

De redactie biedt aan de beproefde familie hare oprechte deelneming in het onherstelbaar verlies dat zij komt te ondergaan door dit al te vroeg afsterven.

Bij het graf werd de volgende lijkrede uit name der koninklijke fanfaren uitgesproken :

MIJNHEEREN,

Nauwelijks is het graf van ons diepbetreurd medelid Janssens gesloten, of een nieuwe en harde slag treft onze Koninklijke fanfarenmaatschappij "De Toonkunst".

De onverbiddelijke dood kwam ons verleden Vrijdag onzen duurzamen vriend, den heer Felix Goossens, uit onze rangen wegrukken, en dat in den ouderdom van nauwelijks 64 jaren.

Uit name der ..... (onleesbaar) kom ik een laatste vaarwel sturen tot onsen welbeminden makker, en op zijn al te vroeg gedolven graf de hulde neerleggen van dankbaarheid der leden onzer Maatschappij.

Van zijne vroegste jeugd bezielde hem eene bijzondere liefde voor de edele Toonkunst, toen hij in het jaar 1870 met behulp van eenige vrienden onze huidige Maatschappij stichtte.

Hij voorzag in hare behoefte voor een vrij merkkelijk aandeel en werkte met eenen overgrooten iever aan haren vooruitgang.

Het duurde dan ook niet lang of hij mocht het zoet genoeg smaken de maatschappij steeds te zien vooruitstreven, en zich eener verdienstelijke faam meester te maken.

Het jubelfeest dat voor haar over een drietal jaren, bij gelegenheid van haar veertigjaar bestaan gevierd werd, veroorzaakte bij den duurzamen Stichter als eene bron van blijde gemoedsaandoeningen. Met groote voldoening herdacht hij de stonden op welke hij tot de oprichting eener zoo schoone, zoo edele Maatschappij had meegewerkt.

Al onze leden, en bijzonderlijk de neringdoende ingezetenen der Gemeente, waren den Stichter alsdan zekerlijk inwendig dankbaar.

In het begin zag hij sombre dagen van tegenkating oprijzen, op dewelke de inrichting en het bestaan der Maatschappij in de weegschaal werd gebracht, doch geen oogenblik wankelde zijn moed, hij schaarde zich zonder aarzelen bij de voorstanders van recht en plicht, en hij mocht met fierheid een doel ..... (onleesbaar) – de inrichting tot een goed einde brengen, en ze helpen redden. In overmaat van liefde, die hij de Maatschappij toedroeg, schonk hij haar in stilte eene milde geldelijke ondersteuning, telkens als de maatschappelijke kas zulks vergde. Zijne genegenheid voor de Maatschappij was onuitputbaar.

Immers hoe dikwijls hebben wij, inzonderheid oude medeleden, ons met dien goeden vriend niet verlustigd ? Hoe aangenaam was zijn gezelschap niet ?

Beredend en verstandig als hij was, wist hij, waar er te spreken viel over de belangen der Maatschappij, altijd een goed woord, een voordeelig gedacht te leveren.

Wij allen, niet waar achtbare medeleden, zijn overtuigd dat onze geliefde afgestorvene gedurig de kostelijkste en onontbeerlijkste diensten aan onze Maatschappij heeft bewezen ?

Zal ik u spreken over onzen geliefden afgestorvene, als een burger in de samenleving ? Och, Mijnheren, de droefheid en de smert der zijnen toonen genoegzaam welk onherstelbaar verlies zijne teergeliefde naastbestaanden komen te ondergaan als verkleefd, voorbeeldig huisvader en verknocht familielid.

De algemeene weeklachten, de aanwezigheid der overgrootte menigte hier van alle kanten toegestroomd, de smertelijke gemoedsaandoening die onze zielen ontroert, deze diepe ingetogenheid en deze laatste hulde, die wij aan de nagedachtenis van onzen vriend Felix bewijzen, zeggen u genoeg, dat wij in hem een goeden vriend, een verkleefd en ieverig medelid, een weerdig gezel en een goed hert verloren hebben ! Ons gemoed komt vol; de tranen wellen op in onze oogen als we denken dat onze vriend Felix over korten tijd nog zoo genoeglijk in ons midden verbleef en heden reeds de eeuwigheid is ingetreden !

Helaas ! wij zullen hem niet meer zien, dien goeden vriend, met zijnen vriendelijken glimlach,

die den beleefden eerbied en de hertelijke liefde van allen won; voortaan zullen de familie en vrienden zijne welgemeende, warme, trouwe genegenheid en aangenamen omgang niet meer mogen genieten.

Wij zien hem op aarde niet meer, maar zijne gedachtenis blijft onder ons gezegend.

- O Felix ! ontvang op dit plechtig oogenblik van het aardsch afscheid, de hulde van erkentenis en vriendschap, welke wij in naam uwer duurzame gezellen onzer maatschappij betuigen !

Uw naam staat in gouden letters in onze harten geprent, en telkenmale dat ons oog op uwe onbekleede plaats tusschen ons midden zal vallen, zal een weemoedig aandenken voor u, o vriend, in onze boezems oprijzen !

Rust nu, rust zacht, Felix, in deze laatste legerstede; uw edele, reine ziel uit haar stoffelijk omhulsel vroegtijdig weggerukt, is reeds bij Hem die de boezems doorgrondt, en U, als belooning voor uwer rechtschapenheid, uwer deugden, tot een beter leven heeft geroepen.

Felix, trouwe makker, uw graf gaat zich sluiten; met het hart vol treurnis moeten uwe vrienden dit doodenveld gaan verlaten waar voortaan uw gebeente rusten zal.

Welaan dan, betreurde vriend, ontvang bij dit treurig scheiden het smartelijk vaarwel voor uwe achtbare familie en voor ons allen, uwe vrienden en kennissen !

Felix, vaar eeuwig wel !







*Kon. Fanfare "De Toonkunst"*

*BERG - Kampenhout*

Het Bestuur, de muzikanten en leerlingmuzikanten van  
De Koninklijke Fanfare "DE TOONKUNST" - Berg

nodigen u uit op hun jaarlijks

# **BERG IN CONCERT**

## **Verjaardagsconcert**

**n.a.v. 135-jarig bestaan**

20u30 : Concertband van de Kon. Fanfare "De Toonkunst", Berg

**MET VERRASSINGSOPTREDEN**

**Zaterdag 15 oktober 2005**  
**Sporthal Gemeentelijk Schoolcomplex - Berg**

*Trouwe en nieuwe muziekliefhebbers van harte welkom !*

Tombola op toegangskaarten

Deuren : 20 uur  
Aanvang : 20 uur 30

VVK : 3.00 Euro  
Kassa : 4.00 Euro



**DE WITTE SCHILDER**

**ALGEMENE SCHILDER- EN BEHANGWERKEN**

**DE SMET GEERT**

**Steenokkerzeelstraat 74**

**1930 ZAVENTEM**

**Tel. 016 / 305 96 51**