



# 'T TOONTJE

HALFJAARLIJKE UITLAATKLEP  
VAN DE KONINKLIJKE FANFARE  
DE TOONKUNST BERG



VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : JEF RAHIER, LOVERDAL 2 - 1910 BERG



Ga ook eens langs op onze website:

[www.de-toonkunst.be](http://www.de-toonkunst.be)

**ERECOMITE**

Erevoorzitters	Simonne Gielens-Van den Balck Roger Swillen Jozef Vertongen
Ereleden	Bols & Co Dirk Quisthoudt Esther Ghijselings-Van Cauwenberghe Jean-Luc Vandermosten Geert De Smet

**BESTUUR**

Voorzitter	Jef Rahier
Vaandrig	Gilbert Gellaerts
Secretaris	Bart Vleeschouwers
Penningmeester	Geert Smets
Commissaris	Eddy Rijdams Nicole Heeren Michel Devinck
Partiturenbeheer	Sarah Vereycken Elke Smets
Dirigent	Kevin Absillis
Onderdirigent	Stijn Rahier

**Inhoudstafel**

Woordje van de voorzitter	4
Activiteitenkalender	5
Personalia	5
Petanque en barbecue	6
Te Deum Buken	.8
Wandelconcert	.9
Sfeerbeelden Lenteconcert	11
Aperitiefconcert	13
En als je er nu zelf eens ...	15
Affiche Herfstconcert 2014	16

**Werkten mee aan deze uitgave:**

Jef, Eric, Geert, Bart, Michel

Bedankt!

**Redactie:**

Wildersedreef 25A  
1910 Kampenhout

[info@de-toonkunst.be](mailto:info@de-toonkunst.be)

## Het woordje van de voorzitter

Gisteren hebben we met onze Fanfare een fantastische dagrepetitie meegemaakt! Met een zonnebril op, achter glas, bij een temperatuur van 26 graden, was het heerlijk genieten van de vermoedelijk laatste zonnedag. Een dagrepetitie is van 09u30 tot 16u30 de muziekwerken voor ons "Berg in Concert" voorbereiden. Uiteraard 's middags onderbroken voor een lekkere spaghetti. Dit jaar buiten, op de nieuwe speelplaats van het schoolcomplex. Moeilijk om nadien terug te herstarten, maar we zijn erin geslaagd om de siësta over te slaan en terug geconcentreerd de aanwijzingen van onze dirigent te volgen en waar nodig te noteren. Een dagrepetitie wil ook zeggen dat de laatste rechte lijn naar ons meest belangrijke jaarlijks concert ingezet wordt. Dit jaar hebben we als thema voor ons herfstconcert "Berg brengt kleur" gekozen. Toepasselijk om de herfstkleuren ook in muziek om te zetten. Als muziekkeuze dekken we echter wel de vier jaargetijden, alsook een groot deel van onze continenten. Zaalversiering, orkestbelichting, alles moet in mekaar passen, dit om ons publiek eens extra te verwennen. Ondertussen zijn we ook van repetitieruimte gewisseld. Inderdaad, onze repetities gaan nu door in de ontmoetingsruimte van het schoolcomplex te Berg. Een fijne gewaarwording om, na een periode in Nederokkerzeel gerepeteerd te hebben, terug in ons aller Berg te vertoeven. Wel bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Wel moet nu nog een hoop gerief verhuisd worden en onze stockage ruimte ingericht, maar dit zal geleidelijk aan wel in orde komen. Indien je eens een repetitie wil meemaken, altijd welkom. We kunnen zelfs een fris gekoeld drankje nuttigen, dit dankzij de frigo geschonken door Jokri! Een groot voordeel is ook dat we alle instrumenten en materiaal niet meer moeten verhuizen voor onze activiteiten. Niet enkel tijdswinst, maar ook de kans op beschadigingen is heel wat kleiner geworden. Ons feestjaar 2015 komt ook reeds in zicht. Feestjaar of verjaardagjaar, onze Fanfare wordt 145 jaar en dat zullen we in de muzikale bloemen zetten. We plannen een Lenteconcert met de drie Kampenhoutse Fanfares. Onze twee zustermaatschappijen waren onmiddellijk akkoord met ons voorstel, plannen kunnen uitgewerkt worden, een spetterende concertavond wordt voorbereid. Noteer alvast 18 april in uw agenda!

Om ons feestjaar nog meer te vieren, zal het tweede deel van "Berg in Concert", volgend jaar op 17 oktober, mee door een gastvedette opgeluisterd worden. De laatste afspraken worden momenteel vastgelegd. Van zodra de laatste handtekening geplaatst wordt zullen we het blijde nieuws op passende wijze aankondigen. Het feestjaar wordt onder de Kerstmis eucharistie viering afgesloten met een passende muzikale ondersteuning. Na de mis gaan we uiteraard samen een "goei" pint drinken om onze vriendschapsbanden en inspanningen te bezegelen! Beste Toonkunstenaars, we hopen jullie op onze komende activiteiten talrijk te mogen ontmoeten. Want zolang onze Fanfare leeft, is Berg in feest!

Toonkunstgroetjes,

Jef



# Activiteitenkalender

## Zaterdag 18 oktober 2014

Berg in Concert  
Cultuurcentrum  
20.00 uur

Zaterdag en zondag 17-18 januari 2015

Mossel feest  
Cultuurcentrum

Zaterdag 28 februari 2015

Teerfeest  
Cultuurcentrum  
18.00 uur

Zaterdag 18 april 2015

Lenteconcert  
Cultuurcentrum  
20.00 uur

## Personalia

Er werden in onze fanfare twee nieuwe telgen op de wereld gezet.

We verheugen ons bij de geboorte van Jeanne en Gust

Kindjes van Stijn Rahier (muzikant) en Tineke Depiere

En kleinkinderen van Jef Rahier (voorzitter) en Maria Steynen (duvel doet al voor de fanfare)

De tweeling kwam ter wereld op 28 mei 2014

We wensen de ouders en de grootouders van harte proficiat



Bij het ter perse gaan, bereikte ons nog het bericht van het overlijden van de grootmoeder van Veerle Van Laerhoven.

We wensen Veerle en haar familie sterkte bij dit afscheid.

# Petanque en Barbecue 2014

## Proloog

De voetbalkantine van Berg is de "place to be" voor ons jaarlijks terugkerend petanquetoernooi en aansluitende barbecue. O wee, we kregen bericht dat het lokaal dit jaar zou gebruikt worden voor een jeugdtoernooi en dat wij dus ons zaaltje kwijt waren. Plan B en C opgezocht en blijkbaar waren dat tenten en tenten. We hebben ons draaiboek aangepast en afspraken gemaakt om de noodplannen in werking te stellen.

Toen kwam er licht aan het einde van de duistere gang. Het jeugdtoernooi werd afgevoerd, en wij hadden terug het gebruik van 'ons' lokaaltje.

## De dag zelf

Plan D was klaar gezet indien het regende, maar zonder het noodlot te willen tarten, tot nu toe hebben we geen regen gezien noch gevoeld; alhoewel het dagen voordien regelmatig druppelde.



De zon scheen zaterdag morgen en wij blij. Snel de banen opgesteld, een paar tafeltjes en stoeltjes er bij gesleurd en gezaagd dat de brouwen weer eens zijn ding niet goed had gedaan.





De moedigen die gekomen zijn hebben ervan genoten, de zon was van de partij, er was voldoende drank en iedereen had zijn petanque ballen meegebracht. De strijd was redelijk snel gestreden en de winnaars mochten met de cava en enkele goede flessen wijn aanschuiven aan de barbecue.



Dit jaar was Eddy niet van de bakpartij maar ons geheim wapen, de snelbakker Michel. Ongelooflijk, op een half uurje was dat daar gebakken; we hebben lekker gesmuld en samen een leuke avond meegemaakt.

## Einde

Mooie dag, goed gezelschap, leuk gespeeld en lekker gegeten. Wat brengt ons volgend jaar?

## De uitslag:

1. Maurice en Monique, proficiat
2. Alfons en Roger , ook proficiat
3. Nicole en Michel, enfin ook proficiat

Kleine finale: Maurice en Mia , van 't zelfde

## TE DEUM

zondag 20 juli 2014

Naar aanleiding van de Nationale Feestdag (21 juli) werd de dag ervoor in de parochiekerk van Buken het Te Deum gehouden. Dit ter nagedachtenis van de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen. De verschillende fanfares van Groot-Kamphenhout sloegen koppen en instrumenten bijeen om deze viering gezamenlijk op te luisteren.



Om 09:30 werd een eredienst gehouden in de kerk. Gerry Croon speelde het Te Velde. Burgemeester Kris Learts sloot af met een herdenkingswoordje.



Ondertussen stonden de leden van de fanfares reeds minutenlang klaar op het plein naast de kerk. Gelukkig was het aangenaam warm buiten en bleef de voorspelde regen nog even uit. Terwijl de prominenten de kerk verlieten werden de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw gespeeld. Aan het monument der gesneuvelden werd een bloemenkrans neergelegd.

De ceremonie werd afgerond met een receptie in Tref.Punt.

Eric Bonckaert



## WANDELCONCERT

woensdag 25 juni 2014

Laatste wapenfeit van het 'De Toonkunst-schooljaar' is het wandelconcert door de straten van Berg. Een zalig temperatuurtje en geen regen. Iedereen, ook de politiebegeleiding en de bezemwagen, is op post aan de voetbalkantien. Iets over halfnacht beginnen we er aan, weliswaar met een kleiner groepje dan vorig jaar. De 'Die Hard's, zeg maar. Straks zijn we nog met meer fotografen dan muzikanten...



Langs het parcours worden we aangemoedigd door oud en jong. Dat doet plezier! Her en der hangen zelfs Belgische vlaggen aan de gevels. Voor ons, maar ook een beetje voor de Rode Duivels, die de dag voordien de achtste finale op de wereldbeker voetbal gehaald hadden.



Wie dacht dat onze eerste stop bij Jef thuis in het Loverdal zou zijn, had het lelijk mis. Hij had vergeten een bak bier koel te zetten. Johan heeft daar een oplossing voor: één van zijn koelwagens plunderen. Een welgekomen rust en een heerlijke dorstlesser. Danke, Johan!



Na deze half-time en de laatste helft belanden we terug in de kantien, waar we voor de jarige Jokke Pens een laatste lied spelen: 'Happy Birthday'. Bescheiden maar vol overgave vergast hij ons op lekkere pensen met appelspijs en kroketten. Danke, Jokke !



Voldaan en tevreden gaat iedereen na een warm afscheid in vakantie...

Wie het nog eens wil herbeleven, kan dat. Erik maakte er een leuk filmke van, dat te bewonderen is op de website.

Eric Bonckaert

## Sfeerbeelden van het Lenteconcert op 19 april 2014



Alles staat klaar, nog even overlopen of we niks vergeten zijn...



De zaal loopt al aardig vol



De collega's van KF De Vlaamse Leeuw uit Relst openen het concert onder leiding van hun dirigent Jan Nicolaers



En toen waren wij aan de beurt



### **Ons programma:**

El camino real

Alfred Reed – arr. Robert Longfield

Adiemus

Karl Jenkins – arr. Steven Walker

Pixar Movie Magic

Arr. Michael Brown

Magnolia

Bert Appermont

La camisa negra

Esteban Aristizabal – arr. Heinz Briegel

Hornblowers farewell

Thomas Berghoff

Pearl Harbour

Hans Zimmer – arr. Jay Bocook

Beyond the sea

Arr. Steve McMillan

Moulin Rouge (bis)

Arr. Michael Brown

## Aperitiefconcert 7 september 2014



Nog even inspelen voordat het volk komt



Kijk daar is opa



Kevin gaf naar jaarlijkse traditie uitleg bij de werking van het orkest. Dit jaar ging het over de kunst van het dirigeren...



De gelegheidsdirigent bracht het er nog niet zo slecht vanaf... 😊



Als het gaat kriebelen



De drink nadien was best gezellig

**Tot volgend jaar!**



## En als je er nu eens zelf zou aan beginnen...

Muziek maken is leuk. Samen muziek maken is nog veel leuker. Bij de Toonkunst muziek maken is gewoon het einde.

### **Daarom onze vraag én ons aanbod:**

Ben je vroeger nog lid geweest van de fanfare en zou je graag opnieuw willen aansluiten?

Heb je ooit nog muziek gespeeld, om het even welk instrument en zou je eigenlijk best terug willen starten?

Heb je het altijd al willen doen maar heb je er tot nu toe nooit de gelegenheid voor gehad?

Voel je bepaalde kriebels die op een midlife crisis zouden kunnen wijzen?

Heb je (klein)kinderen die misschien wel met muziek zouden willen beginnen of die gewoon een zinvolle en plezierige vrijetijdsbesteding zoeken?

### **Onze fanfare is het antwoord op al uw vragen!**

Wij leren u muziek lezen en een instrument bespelen en voor je het weet, speel je mee in onze concerten.

Wij kunnen ook zorgen voor een instrument in bruikleen, zeker voor beginners een interessante zaak.

Wij bieden een aangepaste opleiding voor jong maar ook voor oud. Ouders zijn evenzeer welkom als hun jonge spruiten, we zorgen voor een pakket op maat!

### **Wat houdt u nog tegen?**

Neem gerust contact op met een van de bestuursleden. Zij zullen u graag verder helpen.



**K.F. De Toonkunst**  
o.l.v. Kevin Absillis



# Herfstconcert

# Berg

# brengt

# Kleur

**zaterdag 18 oktober 2014**  
**SPORT- EN CULTUURCENTRUM BERG**

**DEUREN: 19U30 - AANVANG: 20U**  
**UUK: € 5 - KASSA: € 7**  
**TOMBOLA OP INKOMKAARTEN**



Tuinen De Koninck bvba  
Tuinaanleg & onderhoud  
Ontwerp & creatie

Haachtsesteenweg 88 - 1910 Kampenhout  
tel : 016/89.61.21 - fax : 016/89.61.22  
info@tuinendekoninck.be

V.U. Jef Rahier, Loverdal 2, 1910 Berg